



Verksamhetsberättelse för Botaniska Sällskapet i Stockholm 2015

Medlemmar

Under 2015 fick Botaniska Sällskapet 40 nya medlemmar, och 200 personer som betalat avgift någon gång 2011–2014 förnyade sitt medlemskap (därav 26 som kom nya 2014). Vid årets slut hade Sällskapet 242 medlemmar (varav en hedersmedlem och två ständiga medlemmar); 3 tidigare medlemmar hade meddelat att de slutat, och för ytterligare 12 var statusen oklar.

Styrelse och övriga funktionärer 2015

	<u>Till 2015-02-18</u>	<u>Från 2015-02-18</u>
<i>Styrelsen:</i>		
Ordförande	Magdalena Agestam	Magdalena Agestam
Vice ordförande	Kerstin Frostberg	Bo Eknert
Sekreterare	Susan Pyddoke	Hans Terelius
Kassör	Britta Ahlgren	Gunnar Björndahl
Ledamöter	Jan Andersson Bo Eknert Henry Gudmundson Anders Telenius Ida Trift	Jan Andersson Erik Danielsson Henry Gudmundson Daniel Lundin Yolanda Karlsson
<i>Revisorer:</i>		
Ordinarie	Christina Flint Celsing	Christina Flint Celsing
Ordinarie	Ola Inghe	Ola Inghe
Suppleant	--	Gabriel Ekman
Suppleant	--	Göran Thor
<i>Valberedning:</i>	Anders Telenius Joakim Ekman	Rolf Wahlström Kerstin Frostberg Ida Trift

Under 2015 hölls elva protokollförda styrelsemöten.

Programverksamhet (9 arrangemang markerade med ”+” utannonserades ej i programbladet)

Sällskapet ordnade eller medverkade vid 43 aktiviteter med minst 3 deltagare (deltagarantal inom parentes efter varje programpunkt nedan); programbladen omfattade januari–maj, maj–augusti och september–december. – Nedan betecknar *liten grå text* dokumentation online eller i tryck.

26 januari: Bestämningskväll på Botan. I ett av de fina labben med utsikt mot Brunnsviken berättade Åsa Dalsätt om lavar, och det luppades och snittades och mikroskopoperades; i ett annat hörn gav Henry G och Thomas Karlsson bestämningshjälp för medtagna herbariebelägg. (17)

18 februari: ÅRSMÖTE & Floran i Messenien. – Lars-Erik Liljelund ledde förhandlingarna, i Wickmanrummet (NRM), och Ida Trift berättade om floran kring Costa Navarino (Peloponnesos) varpå hembakta fyllda pitabröd, börek och baklava avåts delvis i mörker då en säkring gått. (38)

22 februari: Träd, buskar och deras gäster (i Enskede-Årsta). Vinterbotanik i snö med Henry G, från Sockenplan västerut till Enskede Ridhus och Bägersta Byväg: träd, mossor, lavar, svampar... Lars Epstein skildrade: blogg.dn.se/epstein/2015/02/22 (13)

9 mars: Naturens kalender: från vårtecken till satellitbilder i ett förändrat klimat. – Föreningens allra sista arrangemang på Botaniska institutionen i Lilla Frescati. Kjell Bolmgren berättade om forskning och aktiviteter kring fenologi förr och nu. (c. 30)

15 mars: *Artportalen för nybörjare och andra* (se 'Floraväkteri')

23 mars: *Vårträff för floraväktare* (se 'Floraväkteri')

29 mars: **Flemingsbergsskogen!** – med Richard Vestin, Huddinge kommun. Sällskapetets första exkursion till detta svamp-, moss- och lavedorado går till hävderna för det gräsiga vädret; alla trevliga fynd borgar för att den inte blir den sista. www.bsis.org/Rapp/Rapp-2015.htm#150329 (20)

15 april: **Norrlands skogar – i naturvårdens utmarker** – med Naturgeografiska institutionen SU + Svenska IALE. – Ellinor Delin berättade om hur Fältbiologerna använder artjakt för att skydda värdefulla skogsområden i norr, och Anders Delin presenterade kärlväxter i Hälsingeskogarna och visade hur de följer en närings- och fuktighetsgradient. www.bsis.org/Aktuellt.htm#skog (43)

26 april: **Vår i Judarskogen** – Naturreservatet i Bromma fångslade oss i många timmar, medan vi njöt av solen och lärde av varandra; lavbevuxna slånsnår, violer, vispstarr, fräken, näckmossa, vattenörters slingrande basaldelar, lopplummer, tidig vårstjärna och mycket, mycket annat. (11)

5 maj: **Långholmen, för nybörjare** – Vårkväll med Kristoffer Hahn på den lilla f.d. fängelseön mitt i Stockholm. Alla lärde sig minst 10 vanliga växter och var mycket nöjda med turen! (10)

18 maj: **Wiboms trädgård i Boo** – Einar Wibom (känd trädgårdsman, BSIS-hedersmedlem och donator) anlade från 1927 trädgården Solvik, idag ett spännande natur- och kulturminne med exotiska arter, hybrider och sorter som förvildats. Henry G visade och Carl-Cedric Coulianos berättade för oss och många närboende om Boo Naturvänners arbete med att bevara detta. (18)

19 maj: **Pressa snyggt!** – Växtpressningskurs med Torbjörn Peterson och Thomas Karlsson. (6)

23 maj: **Angarnsjöungen** – i samarbete med länsstyrelsen i AB län. Bo Eknert bjöd på botaniska rundturer vid länsstyrelsens familjedag med presentation av nya Naturkartan.

27 maj: **Herbarievisning** – Naturhistoriska Riksmuseet – Thomas Karlsson och Johannes Lundberg visade samlingarna och berättade om verksamheten. Mycket uppskattat! (12)

6 juni: **Guckuskoexkursion i Roslagen** – med Stockholms orkidéklubb. – Björn Lünig visade guckuskor i Häverö-Bergby-reservatet. De flesta var i knopp p.g.a. den sena våren, men vi fann några fint blommande exemplar; vi såg också nästrot och korallrot. Häverö prästänge bjöd på flugblomster, något överblommade Adam och Eva, Sankt Pers nycklar och grönkulla. (12)

14 juni: **De vilda blommornas dag** – SBF och många medarrangörer – 2015 gjorde vi reklam för vandringar på 18 platser (på 3 av dem stod Sällskapet som arrangör eller medarrangör, men 15 leddes av våra medlemmar). En regnig morgon avskräckte nog en del och gjorde vissa vandringar mycket blöta, men de flesta fick sol fram på dagen. Enbart i Haninge, Järfälla, Nynäshamn, Sigtuna, Stockholm, Trosa, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Åkersberga vandrade denna dag sammanlagt 144 personer. blogg.dn.se/epstein/2015/06/14/; *Vilda Växter 2015:3*.

27–28 juni: *Floraväkteri*resor i södra AB län (se 'Floraväkteri')

5 juli och 6 juli: **2 x fetblad i Stockholmstrakten** – Under en dagstur till Haninge och Farsta Strand och en kvällsexpedition till Minneberg, Ulvsunda slott, Vinsta och Bergianska trädgården visade Henry G och Tomas Burén från Kalmar drygt 20 arter, sorter och hybrider. (6, 5)

10–12 juli: **Inventeringshelg i brandområdet!** – hos Botaniska Föreningen i Västmanlands län. Inventering och floraväkteri, särskilt av brandgynnade nävor. (3 från Sällskapet)

30 juli: **Södertörns villastad revisited – afton i Farsta Strand** – Kvällsexkursion med Henry Gudmundson i hotade miljöer vid Magelungssjön, både lövskog och kulturmark. (12)

13 augusti: **Gamla stan, för nybörjare** – En ljummen, solig och stilla kväll visade Kristoffer Hahn ett tiotal arter som är vanliga på innerstans gator och även några kuriositeter (bl.a. en liten persikoplanta). Lars Epstein var med: blogg.dn.se/epstein/2015/08/13/ (16)

15–16 augusti: **Vattenväxthelg i Sörmland** (se även under 'Samverkan') – Exkursion till artrika stränder vid Sillen med Jan A. (9) och utställning på Lövnäsbadet vid Yngern (c:a 275 passade på att se den, både tillresta botanister och badande i alla åldrar). Huvudansvarig var Rolf Wahlström; ett tiotal andra gjorde viktiga insatser innan, under eller efter! – Daphne 2015:2.

+ 16 augusti: **Världens längsta bokbord (Drottninggatan i Stockholm)** – Kulturförvaltningen. – Vår premiär på detta traditionella arrangemang gav nya medlemmar och intressanta möten. (3)

22 augusti: **Entomologi ♥ botanik! Nackareservatet/Hellasgården** – Stockholmsentomologerna. – Årets botanisk/entomologiska strosande var mycket olikt den regniga turen förra året (i år fyllde perfekt badväder Källtorpssjöns stränder), men lika lärorikt! (Daphne 2015:2; 12/40+)

+ 23 augusti: **Prästgårdsängarna** – Klassisk lokal i Täby kommun, Natura 2000-område; man hittar ännu, trots lång vanvård, flera hävdberoende arter. Extrainsatt exkursion; Bosse Eknert och Yolanda Karlsson visade bl.a. finnögkontröst och hur man nu försöker gynna den. (5).

6 september: **Bergianskas höstfest** – Den traditionella höstfesten var för första gången inte solig det år vi anslöt oss, men vi hade både bokbord och ogräsvisningar i regnet. Daphne 2015:2. (c:a 8)

12 september: **Oxbär!** – Från Skrubba till Fredhäll via Hanviken, Skarpnäck, Norra Sköndal och Blommensberg med Henry G.; vi såg nästan alla arter som hittats utanför odling i området. (8).

20 september: **Minor!** – Vandring med småfjärilsspecialisten Bert Gustafsson i Frescati. (13)

+ 26 september: **Ullnatippen.** – Extrainsatt tur till Ullnabacken (Täby) med flera trevliga fynd, bl.a. svedjenäva. Exkursionsmålet gav mersmak! (3)

4 oktober: **Mossor mellan Dammtorp och Björkhagen** – Rekordmånga mötte upp för en mosstur i Nackareservatet. Lars Hedenäs förklarade grundläggande begrepp och visade 59 arter. (35)

21 oktober: **Fjällkväll!** – Gunnar Björndahl presenterade bilder från Botanikdagarna i Tärnaby och olika inventeringar i fjällen, och berättade också något om fjällens växtgeografi. (28)

8 november: **Lavarna i Penningby** – Åsa Dalsätt var vår ciceron till lavarna i Penningby Slotts allé (Norrhälje); de mest långväga deltagarna hade rest från Katrineholm. (18)

9 november: **Floraväkteriträff!** (se under 'Floraväkteri')

23 november: **Floran i Algarve** – Efter en resa i södra Portugal visade Patrik Engström cistrosor och många andra växter karakteristiska för Cabo do Sao Vicente i sydväst, korkekskogarna i bergen och salinerna i sydost. (NRM, Skaparverkstaden; 33)

7 december: **Under ytan är många röda gröna** – Roland Bengtsson berättade om de olika grupperna av alger i sötvatten och visade sina vackra mikro- och makrofoton. Alginspirerad förtäring och bokbord i Matsäcksrummet. (NRM, Skaparverkstaden; 27)

Floraväkteri

Naturvårdsverket ger via Svenska Botaniska Föreningen bidrag till lokal floraväkteriverksamhet. Sällskapet administrerar floraväkterimedlen för Stockholms och Sörmlands län. Bidragen baseras på antalet besökta lokaler och går dels till floraväktares omkostnader för lokalbesök, dels till gemensamma floraväkteriaktiviteter och information. Själva besöken på lokalerna och inrapporteringen till Artportalen görs i huvudsak enskilt, men Sällskapet strävar efter att även integrera floraväkteriet i mötes- och utflyktsprogrammet.

Floraväkteriarrangemang (de som markerats med ● utannonserades i programbladet):

- 15 mars: **Artportalen för nybörjare och andra** – kurs/workshop med Jan Andersson i Geovetenskapens hus på Stockholms Universitet; Jan gick igenom grunderna och en del avancerade funktioner, och deltagarna kunde öva och fråga var och en på sin nivå. (15)

- 23 mars: **Vårträff för floraväktare** på Riksmuseet (Skaparverkstaden) – samvaro samt introduktion till och planering av floraväktariet i AB län under 2015. Jan ledde. (22)
+ 21 juni: **Idö** i Norrtälje; väktarart dvärglåsbräken. (3)
+ 24 juni: **Nedergårdsö** utanför Ornö; väktararter toppjungfrulin, dvärglåsbräken, rutlåsbräken.
På ett kalkhällsområde växte mängder av toppjungfrulin blandad med korskovall. (5)
- 27–28 juni: **Floraväkteri i södra AB län**. Första dagen besöktes Södertörn med bl a kustnära kalkkärr, andra dagen området kring Tullgarn: skogar, slätterkärr mm. (12)
+ 29 juni: **Kapellön** utanför Muskö, med militär eskort. Tusentals exemplar av skogssvingel i en ravinartad ädellövskog; kärleväxtinventering gav 86 arter. (4) – Artikel i *Daphne 2015:2*.
+ 5 juli: **Svartlöga**. Rutlåsbräken fanns i stor mängd, topplåsbräken återfanns ej. (3)
+ 14 juli: **Munkö** söder om Runmarö; väktararter guckusko, skogskorn m.m.; en planta av skogssvingel hittades (ny för området). Kärleväxtinventering gav 210 arter. (5)
+ 9 augusti: **Södermöja, Ramsoraön och Hemön** (öarna kring Möja); floraväktari av guckusko, skogskorn, skugglosta m.m. (5)
- 9 november: **Floraväkteri!** Genomgång och sammanfattning av årets verksamhet i AB län (Skaparverkstaden, Riksmuseet; c:a 20).

Stockholms län:

Jan Andersson samordnar floraväktariet i Stockholms län och har ansvarat för styrelsearbetet kring detta och kontakterna mot myndigheter som Länsstyrelsen. Den tidigare samordnaren Kerstin Frostberg hjälper till i mån av tid och behov. 37 personer är registrerade floraväktare.

Antal besökta lokaler: c:a 460. 30 guckuskolokaler tillkommer; arten är inte rödlistad i Sverige men vi har ett särskilt ansvar för att följa och bevara den då en stor del av EU:s förekomster finns här. Antalet arter som floraväktats: 47 (CR, EN, VU). I år har fokus legat på skärgårdslokaler.

Sörmlands län:

Bo Karlsson (Katrineholm) har fortsatt som samordnare. Antal floraväktare: 15 (tillkommer lika många sporadiska rapportörer).

Antal rapporter totalt, alla hotkategorier: c:a 535 (därav 61 rapporter av skogsalm och 220 rapporter av 33 NT-arter), dessutom 8 grupper av guckusko från enda förekomsten i länet, som tyvärr blivit plundrat ett par gånger. Antal arter som floraväktats: 42 (CR, EN, VU).

Långtifrån alla lokaler är registrerade som tillhörande länets floraväktari.

Floraväktari i D län bedrivs delvis inom Naturskyddsföreningens programverksamhet. T.ex. slår Naturskyddsföreningen i Katrineholm årligen ett knappt hektar-stort område med ett 10-tal hotade svampar och småkryp och lika många kärleväxter.

Naturvård

Här följer några av årets formella och informella aktiviteter, utöver den konkreta naturvård som ofta idkas i samband med floraväktariet. Naturvårdsansvarig i styrelsen har varit Bo Eknert.

30 mars: Bo Eknert deltog i skötselrådsmöte för Ängsö nationalpark i Norrtälje 30 mars.

19 april: Via Facebook organiserades en artjakt ("bioblitz") i Hammarbyskogen för att söka efter arter och naturvärden som juridiskt skulle kunna stärka de boendes krav på att bibehålla närnaturområdet mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden (Stockholm). De direkta resultaten blev publicitet (blogg.dn.se/epstein/2015/04/19/, Syre 4:18-19 150424) och breddade kontakter, och senare en vandring på De Vilda Blommornas Dag.

Juli-augusti: Sällskapet bidrog till att hejda avverkning av Stenbyskogen (Nynäshamn). Ett telefonsamtal från en medlem om ett ovanligt fynd – kambräken *Blechnum spicant* – ledde till att Sällskapet deltog i skriftväxling med bl.a. Holmens skog och olika myndigheter. Kända men "borttappade" naturvärden bekräftades av Skogsstyrelsens inventerare, en nyckelbiotop registrerades, och under hösten inleddes arbete med att inrätta ett biotopskyddsområde.

Augusti-september: Sällskapet bistod Göholmens samhällighetsförening med underlag om småsvaltingen (*Alisma wahlenbergii*) för en inlaga till Mark- och miljödomstolen. Målet

gällde utökad verksamhet vid Jehanders grustag på Munsö för att ta emot bergmassor från byggandet av Förbifart Stockholm; aktiviteterna kan innebära ett hot mot den rödlistade arten, som Sverige har ett särskilt ansvar för, och som har en av sina få förekomster i detta område.

7 november: Sällskapet tillstyrkte förslag till naturreservatet Tyvudden (Trosa). Remissvar till länsstyrelsen i Södermanlands län utformat av Hans Rydberg.

28 november: Sällskapet tillstyrkte, med vissa utvidgningar, reviderat förslag till naturreservatet Brandalsund. Yttrande till Södertälje kommun utformat av Rolf Wahlström.

17 december: Sällskapet, genom Bo Eknert, ställde sig i huvudsak positivt till förslag om omvandling av Björkby-Kyrkviken (Vallentuna) till kommunalt naturreservat.

Representation på externa arrangemang och samverkan

Styrelsen strävar efter att skapa och stärka kontakter på alla plan, såväl med andra biologiska föreningar som med myndigheter, kulturföreningar och institutioner. Många arrangemang har gjorts i samarbete (som framgår av listan på programaktiviteter).

Svenska Botaniska Föreningen (SBF). Botaniska Sällskapet är medlem i Svenska Botaniska Föreningen. Vid SBF:s årsmöte och föreningskonferens 7–8 mars deltog flera av Sällskapets medlemmar (årsmötesrepresentant: Magdalena Agestam); från och med SBF:s årsmöte var två av Sällskapets styrelseledamöter även ledamöter av SBF:s styrelse.

C:a 20 medlemmar i Sällskapet deltog i årets botanikdagar i Tärnaby 19–23/7, och minst 4 i Våtmarkskonferensen i Skövde 13–14/11. Se även under 'Floraväkteri'.

Upplands Botaniska Förening (UBF). Inga gemensamma arrangemang eller möten detta år, men samarbete kring transporter av *Upplands flora* (se s. 6) och vår gemensamma tidskrift *Daphne*.

Vi utbyter information och gör saker gemensamt även med andra botaniska föreningar och andra med närliggande intressen. Under 2015 blev det en exkursion med Stockholms orkidéklubb (6 juni) och en med Stockholms Entomologiska Förening (22 augusti), brandfältsinventering i juli med Botaniska Föreningen i Västmanlands län (som också hjälper till att sprida Upplands flora), planering av en kurs 2016 med Ölands Botaniska Förening, och i *Daphne* presenterades Föreningen Östergötlands Flora.

Bland dem vi löpande har kontakt med märks också bl.a. Bergianska Trädgårdens Vänner, Bergianska Trädgården och Naturens hus, Riksmusei Vänner, delar av Naturskyddsföreningen, vissa kommuner (t.ex. Täby och Vallentuna), och flera aktionsgrupper som Rädda Hammarbyskogen och Kräpplagruppen.

Naturhistoriska Riksmuseet (NRM). Liksom föregående år har vi fått låna möteslokaler på NRM (vilket vi är mycket tacksamma för!) och har därvid fått vänlig hjälp av museipedagoger, vakter, vaktmästare och restaurangpersonal. Botaniska avdelningen har bjudit på en uppskattad visning och lånat ut växtpressar en kväll.

Stockholms universitet. Vi söker samverka med särskilt de institutioner där vi tror att många studenter skulle ha glädje av vår verksamhet. Under 2015 har samverkan mest handlat om lån av lokaler, dels i Geovetenskapens hus och dels i f.d. Botan-huset. (Se 'Lokaler och inventarier'.)

Länsorgan. Föreningen har informationsutbyte och kontakter i olika naturvårdsärenden med länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län. – 20 augusti deltog Thomas Karlsson, Magdalena Agestam och Yolanda Karlsson ihop med representanter från länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstiftelsen i Ebbe Zachrissons studieresa till *Gentiana*- och *Euphrasia*-lokaler i NO-Uppland (*Daphne* 2015:2 s. 20).

Sällskapets vattenväxtdagar vid Yngern 15–16 augusti arrangerades i samarbete med Södertälje och Nykvarns kommuner (båda bidrog med utrustning, PR och praktisk hjälp, och Bjarne Tuttoren från Södertälje medverkade på plats) och länsstyrelsen i Stockholms län (representerades av Mats Thuresson).

Inventeringar och liknande. Sällskapet bedriver inget eget inventeringsprojekt just nu, men flera medlemmar har medverkat i olika provins- eller kommunfloraprojekt (Nyköping, Huddinge, Pite

lappmark, Skåne (mossor), Västmanland, Östergötland m.fl.) eller när Sällskapet ombetts titta på områden inför akuta exploateringsshot (Hammarbyskogen, Norra Lovö).

Information

Tre brev till samtliga medlemmar skickades ut under året (samtliga innehöll programblad, två dessutom *Daphne* och det sista även årsmöteskallelse för 2016). Ett extra programblad för augusti–september delades ut under sensommarens många publika arrangemang.

Under 2015 har vi gjort ett 40-tal e-post-utskick; vid årets slut nådde våra utskick ungefär 2/3 av Sällskapets medlemmar (och många andra). 2015 startades även ett Twitter-konto @BSIABD.

Facebook-gruppen 'Botaniska Sällskapet i Stockholm' växte från 50 till 106 medlemmar. Den används för att berätta om vad vi och andra gör, men där förs ibland också diskussioner. Både gruppen och våra "evenemang" (där vi puffar för olika aktiviteter) är offentliga, för att vi ska bli mer synliga. Det verkar fungera; flera nya medlemmar har först tagit kontakt via Facebook.

Övriga informationskanaler pekar på Sällskapets webbsida med adress www.bsis.org.

En presentation av Sällskapet publicerades i *Svensk Botanisk Tidskrift 2015:1*.

I mars medverkade flera medlemmar i SBF:s monter på Trädgårdsmässan i Älvsjö. Bland våra egna arrangemang var tre i hög grad inriktade på att visa upp föreningen: vattenväxtdagarna och 'Världens längsta bokbord' i augusti och höstfesten i Bergianska i september.

Våra skrifter

Sörmlandsfloran. Boken är efterfrågad och det blev en glad överraskning när ytterligare ett fåtal lådor påträffades vid tömning av Botan-huset i Lilla Frescati. Såvitt känt finns nu 122 ex kvar.

Upplandsfloran. Flertalet av de böcker som fanns i Mora Aronssons garage våren 2014 (drygt 3 pallar) har successivt fraktats till Stockholm. Då avtalet mellan SBF och BSIS gick ut vid slutet av 2015 återstod c:a 1350 av de ursprungliga 4000 böckerna, varav 824 hos SBF (de önskar behålla 200), c:a 360 hos Sällskapet och 144 hos UBF (som de vill behålla). Styrelsen anser att hela upplagan ska bevaras (efterfrågan finns och boken är fortfarande aktuell), att BSIS ska fortsätta arbetet med att sprida den, och att en mindre del av fonderade intäkter från Upplands flora kan användas för att täcka kostnader för lagring och transporter.

Daphne. Sällskapets och Upplands Botaniska Förenings gemensamma tidskrift utkom 2015 med 2 häften; redaktör är Niina Sallmén. Eftersom *Daphne* blivit mycket dyrare frågade styrelsen årsmötet 2015 om tidskriften är värd sitt pris. Årsmötet menade att det är viktigt att upprätthålla en hög kvalitet, då *Daphne* även måste ses som PR för Sällskapet och för botaniken.

Botanisk utflyktsguide för Uppland. Inriktningen är fortfarande att en guide ska publiceras digitalt och i *Daphne* under några år, men på grund av andra mer akuta åligganden har styrelsen i stort sett låtit projektet vila under 2015. Visst manusarbete har skett för Uppsala län och Vallentuna.

Lokal och inventarier

I juni gick de sista flyttlassen från 'Botan' i Lilla Frescati; dessförinnan fraktades det som förvarats där till Sällskapets provisoriska förvaringsutrymmen hemma hos ordföranden i Enskede. Under hösten blev det klart att vi inte inom överskådlig tid kommer att kunna ha något postfack på 'Institutionen för ekologi, miljövard och botanik', EMB, dit botaniken flyttat. Sällskapet har nu en postmottagare, före posttjänstemannen Henry Gudmundson i Tyresö.

Under året har vi blivit allt mer hemmastadda i Skaparverkstaden på Riksmuseet. Där finns olösta problem, men vi har allt bättre beredskap (ett lager med ficklampor t.ex.). Dessvärre kan vi inte vara där under 2016 p.g.a. NRM:s jubileum, då man räknar med att ha mer aktiviteter än vanligt. För VT 2016 fick vi en tillfällig lösning inom 'Institutionen för biologisk grundutbildning'. Vi undersöker andra möjligheter, också utanför Frescati, men förbereder samtidigt för att Sällskapet kan behöva nomadisera på obestämd tid, genom anskaffning av flyttbar utrustning och genom att dokumentera vad som gäller och vilka rutiner som vi funnit fungerar i de lokaler vi använder.

Styrelsen för Botaniska Sällskapet i Stockholm, 11 februari 2016



Magdalena Agestam, ordförande



Bo Eknert, vice ordförande



Hans Terelius, sekreterare



Gunnar Björndahl, kassör



Jan Andersson



Erik Danielsson



Henry Gudmundson



Daniel Lundin



Yolanda Karlsson