



Botaniska Sällskapet i Stockholm

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2004

Medlemmar

Vid årets slut hade Botaniska sällskapet 305 medlemmar. Dessutom har 41 personer fått påminnelse om inbetalning för 2004. Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 12 och därtill fanns 7 övriga prenumeranter på Daphne (institutioner).

Årsmöte

Sällskapets årsmöte hölls den 19 februari 2004 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati. Till sällskapets styrelse valdes Sofia Wikström (ordförande, omval), Ida Trift (vice ordförande, omval), Claes Hammarsjö (kassör omval), Kerstin Frostberg (sekreterare, omval). Till övriga ledamöter valdes: Lennart Karlén (omval), Joakim Ekman (omval), Göran Odelvik (omval), Staffan Kihl (omval) och Sture Nordmark (omval) samt Anders Svenson (nyval). Till revisorer valdes Christina Flint (omval) och Ulrika Manns (omval). Till revisorssuppleanter valdes Lenn Jerling (omval) och Rikard Sundin (omval). Årsmötet utsåg Mora Aronsson (sammankallande) och Ingemar Herber till valberedning.

Styrelsen

Under 2004 sammanträdde styrelsen sju gånger och var beslutsmässig vid samtliga tillfällen. Styrelsen har under året adjungerat Daphnes redaktör Hans Rydberg.

Joakim Ekman har under 2004 haft uppdraget som naturvårdssekreterare åt Sällskapet, och Staffan Kihl har varit ansvarig för hemsidan.

Möten

Sex medlemsmöten hölls under året:

I samband med årsmötet den 19 februari 2004 höll Ulf Swenson ett uppskattat föredrag om Tierra del Fuego, Eldslandet, och visade mängder av intressanta och vackra bilder.

Den 25 mars 2004 bestod programmet i visning av Edvard Andersons Växthus i Bergianska Trädgården.

Den 22 april 2004 fick Sällskapet besök av Lennart Stenberg som utifrån sin roll som motor i projekt Norrbottens flora berättade om det hittills framgångsrika inventeringsarbetet i vårt nordöstligaste landskap.

Den 21 oktober 2004 var det dags för Catarina Rydin att delge mötesbesökarna erfarenheter från sin forskning om Gnetales, de märkligaste av världens fröväxter, under rubriken: ”Skönheter och odjur – fröväxternas historia”

Den 11 november 2004 berättade professor Lenn Jerling om ”Växtlivet i Stockholms skärgård – floraförändringar under 1900-talet”.

Den 2 december 2004 gästades Sällskapet av makarna Inga och Olle Hedberg. De har under decennier först planlagt och sedermera lett arbetet att sammanställa floran över Etiopien och Eritrea, ett arbete som krävt osvikligt engagemang och synnerligen stor arbetsinsats, och nu tycks närma sig sin fullbordan.

Under året omarbetades och utökades Botaniska Sällskapets hemsida som hela tiden aktuellhålles och förbättras.

Exkursioner

Under sommarhalvåret anordnades 4 exkursioner. Dessutom medverkade Botaniska Sällskapet i blomsterpromenader inom det riksomfattande arrangemanget ”**De vilda blommornas dag**” den 13 juni 2004.

Vårväxtexkursionen den 2 maj 2004 ställdes till **Eldgarnsö** längst i norr på Färingsö. Under *Sture Nordmarks* ledning fick 12 deltagare se bl a tandrot, lundbräsma, vårskärvfrö och den för trakten karaktäristiska misteln, i Hillehögs socken en lokal för skunkkalla och slutligen hålnunneört i Svartsjöparken.

Den 15 augusti 2004 ledde *Anders Svenson och Kerstin Frostberg* en exkursion med vattenväxttema till **Älvkarleby** och **Ledskärsängen** i norra Uppland där 12 deltagare fick uppleva en härligt solig sensommardag i sällskap med bl andra flertalet medlemmar i ävjebroddssamhället, älvmyskgräs, glasört och mellanhästsvars.

Adventivexkursionen på höstkanten är en tradition som uppskattas av många. Trots att 2004 var en regnig och rätt kylig sommar kunde många spännande fynd göras. Detta år besöktes **Edstippen** i Upplands Väsby samt **Vedyxatippen** öster om Uppsala under *Anders Svensons* ledning. Ett 20-tal deltagare trotsade det mestadels fuktiga och trista vädret, och kunde entusiastiskt bekanta sig med bl a tandpetarsilja, ajowan, harmelbuske och klockfacelia. En exkursionsrapport har lagts ut på Sällskapets hemsida.

Den 3 oktober 2004 studerades under *Hans Rydbergs* ledning svampar i mellersta Sörmland. Exkursionen lockade endast 6 deltagare. Vi besökte först **Lötbodalskogen** - en äldre granskog utanför Gnesta där det fanns relativt gott om svamp. Vi fann litet oväntat gul lökspindelskivling (*Cortinarius fulmineus*) - en rödlistad art knuten till lövskog samt fyrflikig jordstjärna. I barrmattan under en gammal gran växte bittermusseron. Därefter åkte vi några kilometer åt norr, till **Södertuna holme** - en ö med landförbindelse bevuxen med ädla lövträd. Här växte en annan jordstjärna – fransjordstjärna - samt på en död ask rikligt med den sårbara prakttaggingen, *Steccherinum robustius*. Samtidigt med svamparna studerade vi olika parkgräs som vitfryle, långsvingel, skogsstarr, parkgröe, lundäxing och skuggsvingel, vilka finns i rikedom under lövträden.

Projekt

Försäljningen av Sörmlands Flora

Boken Sörmlands Flora, tryckt i 4 000 exemplar, har sålts från och med november 2001. Försäljningen sker dels genom Botaniska Sällskapet direkt, dels genom Svenska Botaniska Föreningen. Omkring 35 % av upplagan finns kvar. Under året har priset sänkts till 200 kr plus porto.

Upplandsfloran

Botaniska Sällskapet medverkar tillsammans med botanister från Uppsala i Projekt Upplands Flora vilket drivs som ett fristående projekt. Botaniska Sällskapet representeras i ledningsgruppen av Claes Hammarsjö som även handhar projektets ekonomi. Även Joakim Ekman och Lennart Karlén sitter i styrgruppen i egenskap av distriktsledare.

År 2004 var den sista inventeringssäsongen. Visst kvalitetssäkringsarbete återstår. Förberedelsearbetet för själva boken pågår och den beräknas kunna utkomma om kanske 2 år, förutsatt att finansieringen kan lösas.

Botaniska Sällskapets tidskrift Daphne

Två nummer utkom under året. Tillgången på manuskript har lyckligtvis tenderat att öka. Under hösten har planering startat och bidrag från länsstyrelser erhållits för ett dubbelnummer om floraväkteriet, vilket beräknas utkomma inför vegetationssäsongen 2005.

Floraväkteri

Under 2004 har arbetet med att bevaka lokalerna för de mest hotade kärlväxterna i Sverige fortsatt i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län, samt i de delar av Västmanlands län som hör till Uppland. För Stockholms län ansvarade Anders Svenson. För Sörmlands län ansvarar Bo Karlsson och för Uppsala län Kerstin Frostberg. Någon rapport kunde dessvärre inte tryckas under året, men planer finns på ett floraväktarnummer av Daphne (se ovan). Artportalen har tagits i bruk för inrapportering av besök på floraväktarlokalerna, men en hel del återstår att göra innan full funktion uppnås.

Ekonomi

I oktober insjuknade kassören Claes Hammarsjö och hans uppdrag har under november och december på styrelsens uppdrag skötts av ordföranden Sofia Wikström och Lennart Karlén. Botaniska Sällskapetets ekonomi är god. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkning för år 2004.

Övrigt

Styrelsen beslöt tilldela Hans Rydberg 2004 års stipendium ur Molins fond, 4 000 SEK, för en sammanställning av kunskap rörande Sörmlands storsvampar till en databas, vilken kommer att uppdateras kontinuerligt. En upplaga av databasen från maj 2004 finns numera i digital form förvaras hos Botaniska Sällskapet.

Under året påbörjades arbetet att göra en digital utgåva av Almquists Stockholmstraktens växter, som varit slutsåld sedan många år. Boken har scannats in och omvandlats till en textfil, som nu är under korrekturläsning.

Fyra av styrelseledamöterna deltog i SBF:s föreningskonferens på Riksmuséet i oktober.

Ett ämne som återkommande behandlats vid styrelsemötena är kvalitetssäkringen av rapporterna i Artportalen för kärlväxter som under 2004 har börjat användas av ett stort antal botanister. En glädjande men närmast lavinartad ökning av observationsmängden gör behovet av kvalitetsgranskning allt mer akut.