



## ***Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2003***

### **Medlemmar**

Vid årets slut hade Botaniska sällskapet 337 medlemmar, därav 1 hedersmedlem och 2 ständiga medlemmar. Medlemsantalet har därmed ökat med 12 betalande medlemmar. Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 13 och dessutom fanns 8 övriga prenumeranter på Daphne (institutioner).

### **Årsmöte**

Sällskapets årsmöte hölls den 20 februari 2003 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati. Till sällskapets styrelse valdes Sofia Wikström (ordförande, nyval), Ida Trift (vice ordförande, omval), Claes Hammarsjö (kassör, omval), Kerstin Frostberg (sekreterare, omval). Till övriga ledamöter valdes: Lennart Karlén (omval), Joakim Ekman (omval), Göran Odelvik (omval), Pia Eldenäs (omval), Staffan Kihl (omval) och Sture Nordmark (nyval). Till revisorer valdes Christina Flint (omval) och Ulrika Manns (omval). Till revisorssuppleanter valdes Lenn Jerling (omval) och Rikard Sundin (omval). Årsmötet utsåg Mora Aronsson (sammankallande) och Ingemar Herber till valberedning.

### **Styrelsen**

Under 2003 sammanträdde styrelsen sex gånger och var beslutsmässig vid samtliga tillfällen. Styrelsen har under året adjungerat Daphnes redaktör Mora Aronsson.

### **Möten**

Sex medlemsmöten hölls under året:

I samband med årsmötet den 20 februari 2003 höll Per Milberg ett uppskattat föredrag betitlat "Sydvästaustralien – ett botaniskt eldorado" och visade mängder av intressanta och vackra bilder.

Den 27 mars 2003 gästades Sällskapet av Anders Bertilsson från Västergötland som på ett medryckande sätt berättade om arbetet bakom "Västergötlands flora", som utkom 2002.

Den 24 april 2003 bjöds Sällskapet på föredrag av Sofia Wikström under rubriken "Havets skogar"

Den 16 oktober 2003 talade Kerstin Alm Kübler och Agneta Ekeboom om "Pollenmätningar och allergiservice i Sverige"

Den 6 november 2003 var det dags för årets mottagare av stipendiet ur Raoul Iseborgs minnesfond Göran Sundblad och John Smaalund att redovisa sitt arbete om hur kransalger och kärleväxter i grunda skärgårdsvikar påverkas av olika miljöfaktorer

Den 4 december 2003 fick Sällskapet besök av vetenskapshistorikern Jenny Beckman som delgav de närvarande många spännande fakta och tankar om "botanikens amatörer". Dessutom serverades en någorlunda julinspirerad buffé.



Under året omarbetades och utökades Botaniska Sällskapets hemsida. Avsikten är att bl a lägga ut exkursionsreferat, och att återge innehållet i föredrag anordnade av Botaniska Sällskapet.

### **Exkursioner**

Under sommarhalvåret anordnades 4 exkursioner. Dessutom medverkade Botaniska Sällskapet i en handfull blomsterpromenader inom det riksomfattande arrangemanget "De vilda blommornas dag" den 15 juni 2003, och i den traditionella slåttern i Skräddartorpskärret vid Tullgarn den 2 augusti 2003, där tyvärr även detta år färre än 20 personer inställde sig.

Våruderatexkursionen den 25 maj 2003 i Tyresö under *Henry Gudmundssons* ledning samlade 6 deltagare

Den 13 juli 2003 ledde *Ida Trift* en exkursion på Djurgården, som lockade ytterligare 4 deltagare som hade en trevlig tur.

Adventivexkursionen på höstkanten är en tradition som uppskattas av många. Även 2003 var en varm och torr sommar vilket gynnat spännande fynd. Deltagarna styrde kosan till Eskilstunatippen den 14 september under ledning av *Göran Odelvik*. Ett 20-tal deltagare beundrade ett stort antal arter. Paradisblomster, passionsfrukt och liten himmelsblomma hade sina namn till trots funnit sig tillrätta i soptippsmiljön. En exkursionsrapport har lagts ut på Sällskapets hemsida.

Den 29 september 2003 studerades moss-och lavfloran vid Velamsund. Deltagarna var 12 till antalet utöver ledarna *Ingemar Herber* och *Rikard Sundin*. Några arter som sågs var *Collema flaccidium* (slanklav), *Thuidium tamarischinum* (stor thujamossa) och signalarten *Rhytidiadelphus loreus* (västlig hakmossa).

### **Projekt**

#### ***Försäljningen av Sörmlands Flora***

Boken Sörmlands Flora, tryckt i 4 000 exemplar, har sålts från och med november 2001. Försäljningen sker dels genom Botaniska Sällskapet direkt, dels genom Svenska Botaniska Föreningen. Ett 20-tal sörmlandsfloror fann köpare vid Florafestivalen i september. C:a 65 % av upplagan har hittills gått åt.

#### ***Upplandsfloran***

Botaniska Sällskapet medverkar tillsammans med botanister från Uppsala i Projekt Upplands Flora vilket drivs som ett fristående projekt. Botaniska Sällskapet representeras i ledningsgruppen av *Claes Hammarsjö* som även handhar projektets ekonomi. Även *Joakim Ekman* och *Lennart Karlén* sitter i styrgruppen i egenskap av distriktsledare.

Under säsongen 2003 kompletterades ett antal rutor framför allt i den sydöstra skärgården, och en del liknande insatser återstår inför 2004. Förberedelsearbetet för själva boken pågår och den beräknas kunna utkomma om 2-3 år, förutsatt att finansieringen kan lösas.

#### ***Stockholmstraktens mossor***

Projektet har under året legat stilla.



## **Botaniska Sällskapet tidskrift Daphne**

Ett nummer utkom under året, nr 2:2002. Vissa svårigheter att samla in material till tidskriften har förelegat, vilket föranlett styrelsen att upprepade gånger diskutera detta problem. I november deltog den tillträdande redaktören Hans Rydberg i dessa överläggningar. Planer och förhoppningar för tidskriftens framtid saknas lyckligtvis icke.

## **Floraväkteri**

Under 2003 har arbetet med att bevaka lokalerna för de mest hotade kärlväxterna i Sverige fortsatt i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län, samt i de delar av Västmanlands län som hör till Uppland. För Stockholms län ansvarade under årets början Jan Edelsjö, från och med sommaren 2003 efterträdd av Anders Svenson. För Sörmlands län ansvarar Bo Karlsson och för Uppsala län Kerstin Frostberg. Tyvärr kunde inte den planerade rapportutgivningen genomföras, trots att AB-läns länsstyrelsen vänligt ställt medel för tryckning till förfogande.

## **Ekonomi**

Botaniska Sällskapet ekonomi är god. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkning för år 2003.

## **Övrigt**

I början av året fick Botaniska Sällskapet för Projekt Upplands Floras räkning mottaga 5 700 kronor som till bortgångne medlemmen och upplandsflorainventeraren Egil Wahlströms minne insamlats och överlämnats till sällskapet av hans efterlevande.

Under året har ur Raoul Iseborgs minnesfond för första gången utdelats ett stipendium om 4 000 SEK, vilket tilldelats Göran Sundblad och John Smaaland (se avsnittet medlemsmöten ovan).

I mars beslöt styrelsen att låta Botaniska Sällskapet ansluta sig till Svenska Botaniska Föreningen mot en årlig avgift om 1 krona per medlem upp till högst 200 medlemmar, dvs en årlig medlemsavgift om 200 kr. Botaniska Sällskapet behåller alltså sin självständighet gentemot riksorganisationen.

Botaniska Sällskapet deltog, liksom landets övriga regionala floraföreningar, i utställningen under Florafestivalen som anordnades på Riksmuséet den 19 – 21 september i samband med att ”Den nya nordiska floran” utkom. Sällskapet publikationer såldes i Svenska Botaniska Föreningens bokbord. Det ökade antalet medlemmar i Sällskapet kan sannolikt tillskrivas kontakterna med allmänheten under florafestivalen.

Fyra av styrelseledamöterna deltog i SBF:s föreningskonferens i Uppsala i oktober.

Ett ämne som återkommande behandlats vid styrelsemötena är Artportalen för kärlväxter som under 2003 kommit i bruk. Aktuellt är bl a hur kvalitetskontroll ska kunna upprätthållas och på vilket sätt Artportalen ska kunna nyttiggöras inom floraväkteriet.